

## En de wereld was in beroering...

Nou ja, in ieder geval Nederland. Zelfs in Wijster was er toch enige verbazing te bespeuren. Heel veel spotters togen naar de Biesbosch. Duizenden overstroomden het Brabantse land. Wellicht zelfs enig volk uit onze buurten, maar dat zou ik dan gaarne willen vernemen.

Een Zwartkoprietzanger op de radio; het nieuws op 1 repte zelfs plechtig over deze verschijning. Het grootste deel van al het volk dat daar ter plekke door de dure lenzen tuurde kon met veel geluk alleen wat geluiden opvangen.

Aan de Neusiedler See heb ik hem mogen aanschouwen en horen, deze loot van een moeilijke familie. Moeilijk maar leuk verassend. En altijd in een mooie biotoop; een mooie omgeving. Althans, als je van water, rietkragen en wilgenopschot houdt. Zoals U ziet beste lezer geven de afbeeldingen van deze schoonheden weinig uitsluitel over hun naam. Ze lijken nogal op elkaar. Daar aan die Neusiedler See waren in het vroege april alleen de mannetjes nog maar gearriveerd uit het winterdomein, want trekvogels zijn het allemaal, die zangers van het riet en de omgeving. Die mannetjes hingen als wolken muggen boven de uitgestrekte rietkragen. Nu was dat wel in het paradijs natuurlijk. Ook de Waterrietzanger wilde zich vertonen met zang en al. Zijn lichte streep over het kopje deed de herkenning slagen. Met het donkere kapje maakt de Zwartkoprietzanger zich ook wat sneller bekend als hij al in beeld komt. Het zijn allemaal vogels die vanuit een verborgen plek hun zang laten horen. Alleen echter, zoals al eerder gezegd, als de meiden in aantocht zijn. Dan wordt alle voorzicht over boord gekieperd en voert de hartstocht heerlijk de boventoon.

In onze eigen omgeving is voor de liefhebber van deze ornithologische delicatessie zeker ook het een en ander te beleven. Diversiteit optima forma, een wonder van evolutie en wisselende scheppingskracht.

Als u in de gelegenheid bent om hier of daar een rietkraag te zetten, te onderhouden, te redden of gewoon te beluisteren komt u al heel dicht bij. De Kleine Karekiet zingt in het seizoen aan het Linthorst Homan, daar waar riet staat natuurlijk. Die kans is groot. Op doortrek zit er de laatste twee jaar bij ons een in de tuin heel zacht te oefenen. Een paar dagen maar. Ook in Wijster heb ik kunnen genieten van de Bosrietzanger. De Snor is ook aan te treffen. Wat verderop kan men zijn speurtocht voortzetten om van de andere rietkraagbewoners te genieten. Komt U natuurlijk ook heel veel ander moois tegen op het Scharreveld bijvoorbeeld of Dwingelderveld of Hamveld of... nou ja te veel om elke mogelijkheid tot avontuur hier te vermelden!

Zwartkoprietzanger

De Schot Archibald Thorburn  
1860 t/m 1935 heeft al deze  
vogels geschilderd.



Orpheusspotvogel

Spotvogel



Nou, de groeten maar weer en tot ziens,  
Kees.