

## Namen en Woorden

Zat ik gezellig aan de koffie onderlaatst, komt me daar een joekel van een roofvogel voorbij. We praatten net de avonturen over 'n paartje Zwarte Roodstaarten die in de schuur hadden gebroed van ons af. Begrijp me goed, niet bij mij thuis, maar bij mijn gastheer broedden deze prachtige Roodstaartjes. Mijn kijker bracht de roofvogel dichterbij; een vrouwtje Bruine Kiekendief. Traag met een klein beetje V-vorm vloog zij al rondkijkend naar, waarschijnlijk een prooi, om zich heen. Haar gele masker was mooi te zien. De grootste Kiekendief die we hier kunnen tegenkomen. Een blok van een vogel zogezegd. Een tijdje terug stond de krant bol, nou ja niet helemaal bol, maar het stond er wel in, van een Steppekiekendief. De- onze Bruine, maar de Bruine is hier ook broedvogel en ik. U hebt al een paar keer kunnen lezen over de Blauwe. Dan hebben we ook nog de Grauwe Kiekendief, dus je moet wel wat weten als je er een tegenkomt; je moet ze al een naam hebben gegeven. Anders gaan ze naamloos aan je voorbij en heb je ze niet voor mogelijk gehouden.

Dat weten en onderscheiden van elkaar, dat onderkennen van diversiteit, is eigenlijk verdomd aardig om het zo maar te zeggen. Het geeft de wereld kleur. "Dat inzicht in de verschillen maakt ons rijker", zei mijn oma altijd en nu zeg ik dat ook.

We geven alles om ons heen een naam zodat we in woorden aan elkaar kunnen uitleggen wat we bedoelen. Als je de naam niet weet van een Kiekendief wordt het al gauw een roofvogel en als je het woord roofvogel niet kent, wordt het al gauw een vogel. Als je het woord vogel... nou ja, U begrijpt het al. Als je het juiste woord niet kent, ken je vaak het ding wat er achter schuilt ook niet. Daarbij treedt het volgende gezegde vaak in werking: "Onbekend maakt onbemind". Zei mijn oma ook al. En er is altijd meer te genieten dan je denkt.

Wat ik U hier mee probeer te zeggen is, dat het inzicht dat we vaak hebben in de wereld om ons heen, wordt bepaald door de namen die we hebben geleerd. Door de woorden die we er voor gebruiken, door de beelden die we hebben benoemd. Althans, dat is bij mij zo.

Een hele geruststelling is het natuurlijk wel, dat als ik een vliegend verenbolletje een verkeerde naam geef, dat vliegding daardoor niet verandert. Alleen mijn blik op de wereld is dan niet helemaal juist. Dacht ik dat de tuin vol elfen zit, zijn 't gewoon spoken. Of in de plaats van Kneuen, zijn het Putters. Die Putters hebben we nu in de tuin. Ze doen zwaan kleef aan. Zo voor de trek verzamelen ze zich en wij hebben het pure geluk dat gezwevel, gezwerm, gepieper en getjilp om ons heen te hebben. Elke dag. Dat we hun naam kennen. Dat we ze horen. Dat we ze zien. Wat een vreugde. Wat een rijkdom.

Groet uit 't veld, Kees.

Bruine Kiekendief  
ruiend vrouwtje  
in volle vlucht

